

Flair

Hij Krabt? Hij ziet je zitten!

28 FLIRTSIGNALLEN VAN MANNEN

ZO JONG & AL GETROUWD

'Het was dat of
hem kwijtraken.'

MEIDENMIDDAG MET JOY ANNA

COCOON-IDEEËN VOOR
FUN, FOOD & FRIENDS



**SPAAR € 500
IN 100 DAGEN**

zonder dat het pijn doet

7 HORRORVERHALEN

PLASTISCHE CHIRURGIE MISLUKT

'Ik werd wakker met een verzakte
E-cup in plaats van een mooie B.'

WEEKBLAD 35-1280
23 SEPT 2014 9,95



**SANNE ZEI 'JA',
ONDANKS
TEGENKANTING
VAN ZIJN FAMILIE**



Sanne (23) en Gert-Jan (25) trouwden op 24/05/2014

'Ik was achttien jaar en een maand samen met Gert-Jan toen hij me ten huwelijk vroeg. Uiteindelijk heeft hij me in vier jaar tijd vijf keer De Vraag gesteld en pas bij die laatste poging heb ik "ja" gezegd (lacht). Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om te trouwen, zeker niet zo jong. Er is een spreekwoord dat zegt *trouwen is houden*, maar ik merkte in mijn omgeving dat trouwen toch ook vaak scheiden was. Omdat Gert-Jan zo'n volhouder was, kon ik eigenlijk niet anders dan erin meegaan. Te jong zijn had er toen ook niets meer mee te maken, dat werd irrelevant. Ik wilde gewoon mijn leven delen met hem.

'Het contact met zijn ouders is verbroken. Moeilijk, maar we leggen het naast ons neer.'

Mijn familie steunde me en iedereen was blij voor ons, ze vertrouwden me. Bovendien is mijn moeder zelf ook getrouwd op haar zeventiende: ze heeft me heel wat goede raad meegegeven. Wat Gert-Jan zijn familie betreft, lag dat wel anders.

Zijn familie heeft nooit achter ons gestaan, nooit. Vanaf dag één vonden ze me te min voor hem, zonder daarvoor echt een reden te kunnen geven. **Ze hebben geprobeerd ons het leven zuur te maken én hebben ons uit elkaar willen drijven op alle mogelijke manieren. Roddels, achterklap, leugens...** Alles gooiden ze in de strijd. Doordat zij me niet aanvaardden heb ik zelfs twee dagen voor ons huwelijk op het punt gestaan om alles af te blazen. Gert-Jan heeft me op tijd kunnen geruststellen en na onze trouwdag hebben we alle contact met zijn ouders verbroken. Het is een zwarte vlek op onze relatie, maar we leggen het naast ons neer.'

Linda, haar moeder: 'Op liefde staat voor mij geen leeftijd. Ze zien elkaar oprecht graag, meer kan ik me als moeder niet wensen.'

Mariska, haar getuige: 'Sanne, trouwen? Dat zou ze nooit doen. Hoe vaak Gert-Jan het ook zou vragen! **Voor ze getrouwd waren, vreesde ik soms dat hun relatie niet zou lukken en eerlijk... Ook nu heb ik soms schrik dat ze spijt gaat krijgen van die grote stap.** Gelukkig kunnen ze me altijd weer overtuigen van het tegendeel: *they'll be fine*.'

Steven, haar vader: 'Sanne en Gert-Jan zien elkaar heel graag, dat is alles wat ik weet. Ik zie hen nog verder groeien naar een heel oprechte en innige liefde. Zoals het hoort.'

THE MAGIC NUMBER = 30

Volgens **huwelijksconsulent Mark Ouwerkerk** is 30 dé ideale leeftijd om te trouwen. 'Als 30-jarige heb je vaak al meerdere relaties achter de rug en zo voorkom je een ik-heb-niet-geleefd-gevoel. Ook ben je pas op je dertigste gevoelsmatig vaak meer ontwikkeld. Door jong te trouwen, riskeer je dus als koppel uit elkaar te groeien omdat jullie ontwikkeling nog niet op punt is. Maar: voor jonge koppels kan een **happy ending** uiteraard ook. **Zij die goed kunnen communiceren, ook over hun gevoelens, overleven vaak de vuurdoop.** Ook voor iemand die een moeilijke tijd achter de rug heeft of niet erg zelfverzekerd is, kan een huwelijk heel veel steun en een stabiele houvast zijn. Jonge bruidjes en bruidegoms hebben vaak ook een kleinere rugzak met nare ervaringen. Dat maakt hun huwelijk alleen maar lichter en prettiger.'

'Je riskeert uit elkaar te groeien omdat jullie ontwikkeling nog niet op punt is.'

Ben jij klaar om te trouwen?

Ouwerkerk: 'Om te weten of ook jij klaar bent om te trouwen, moet je vooral nagaan of je gelukkig bent met jezelf. **Daarbij is het belangrijk dat je jezelf niet wegcijfert in je relatie en dat je sterk in je schoenen staat.** Door jezelf weg te cijferen, weet je na een tijd niet meer waar jij gelukkig van wordt. Ben je zeker van je stuk, maar zijn je ouders en vrienden het niet met je eens? Onthoud dan dat jij nog steeds verantwoordelijk bent voor jezelf. De adviezen komen van mensen die om je geven en zijn waarschijnlijk helemaal goedbedoeld. Maar als het over liefde gaat, houdt niemand je tegen. En draait je huwelijk toch anders uit dan gehoopt: iedereen moet zijn eigen fouten maken.'



De leukste
aanvragen? Check
[www.flair.be/
trouwen](http://www.flair.be/trouwen).